

Verliefd op je collega: spannend en leuk! Maar voor je het weet slaat de vlam in de pan en is het serieus. Kun je werk en privé dan nog gescheiden houden? Hoe zorg je voor tijd samen met twee roosters vol wisselende diensten? En in hoeverre kunnen we de verhalen over de bij iedereen bekende bezemkast serieus nemen? FLOOR aan Frans 56 en Lizette Hoeben 49, allebei werkzaam bij VieCuri Medisch Centrum in Venlo.



FRANS EN LIZETTE

'DE BEZEMKASTVERHALEN WORDEN WEL WAT GECULTIVEERD'

Het was niet meteen liefde op het eerste gezicht, maar toch zijn Frans en Lizette op 11 december van dit jaar alweer 25 jaar gelukkig samen. Het stel werkt allebei met kinderen: Frans op neonatologie en Lizette op de kinderafdeling. Samen delen ze nog een passie, want ze gaan – zo vaak als kan – naar optredens van Frank Boeijen.

tekst Iris van de Laar | foto's Rob Weijers

Lizette vertelt: “Om mijn kinderaantekening te halen, liep ik in 1991 stage op de neonatologie-afdeling waar Frans toentertijd werkte. We werkten op dezelfde afdeling, maar meer ook niet.” Pas in 1994 bloeide de liefde echt op. Frans: “Ik had mijn neonatologie-aantekening gehaald, waardoor ik een verkorte versie van de kinderaantekening kon doen. Ik heb toen een aantal maanden stage gelopen op de afdeling waar Lizette werkte en zo zagen we elkaar weer iedere dag. We werkten intensief samen. “De vonk sloeg pas echt over in oktober 1994. We hebben er toen bewust voor gekozen om het nog niet aan de grote klok te hangen. Laten we eerst zelf maar eens kijken of het iets wordt en dan komen we er wel mee naar buiten”, zegt Lizette.

MEDISCH CENTRUM WEST

“Na onze dienst liepen we vaak samen het ziekenhuis uit. Dan ging Frans richting zijn auto en ik naar de fietsenstalling. En als we dan wisten dat de rest van het personeel weg was, dan stapte ik snel bij hem in de auto. We hadden zo een rol kunnen spelen bij Medisch Centrum West!”, lacht Lizette. “Al worden die zogenaamde bezemkastverhalen wel een beetje gedramatiseerd en gecultiveerd door de televisie tegenwoordig”, vult Frans aan.

Ondanks de verliefde periode kon het stel gewoon functioneren. “Dat is gewoon die knop omzetten. Op het werk kun je dat ook niet laten merken, want je moet professioneel blijven, vind ik. Je hebt ouders met zieke kinderen, dus je kunt moeilijk de verliefde gek uithangen”, zegt Frans.







Lizette: “Je hebt respect voor jezelf natuurlijk, maar ook voor je directe collega’s en de patiënten. Je wil niemand in een vervelende positie brengen. Maar echt regels waren er niet. We hebben wel eens vaker een stelletje op de afdeling gehad hoor. Daarnaast is Frans, nadat we het hadden verteld, weer teruggegaan naar zijn eigen afdeling.”

VOORDELEN VAN SAMEN WERKEN

“Het komt regelmatig voor dat baby’s bij Frans op de afdeling liggen en dat ze daarna bij mij worden opgenomen. Sommige ouders vragen dan of wij bij elkaar horen. Niet gek natuurlijk, want je hebt dezelfde achternaam. Soms vertel je het ouders zelf, omdat je een hele goede band hebt opgebouwd. Je ziet elkaar ook zo vaak. Er wordt soms direct naar partners geapt van: ‘weet je wie hier aan bed staat? De partner van Frans. Grappig hè!’ Dat is echt wel een voordeel hoor. Het vertrouwen is er ook veel sneller. Frans: “Samen in het ziekenhuis werken betekent ook dat we gemakkelijk onze planning op elkaar kunnen

afstemmen. De balans tussen werk en privé is in al die jaren nooit een probleem geweest bij ons. Het enige wat soms lastig is, is dat je alles moet plannen.” Lizette: “Dat gaat vrij goed. We maken altijd ruimte voor elkaar om na een dienst te vertellen hoe de dag, de avond of de nacht is gegaan. Als er soms ingrijpende- of emotionele situaties zijn geweest dan heb je het daar wel langer over natuurlijk. We proberen het echt wel gescheiden te houden. Dat moet ook wel want anders wordt het lijntje tussen privé en werk wel heel erg dun.” Frans: “Lizette beheert onze planning. We proberen nachtdiensten zoveel mogelijk tegelijk te werken, zodat we ook samen vrij zijn.” Lizette vult aan: “Vooral in de periode van februari tot en met mei moeten wij echt goed plannen. Wij zijn namelijk al sinds dat we samen zijn bewonderaars van Frank Boeijen en in die periode is zijn tournee. En dan willen we zoveel mogelijk concerten van hem bezoeken.” Frans: “Meestal krijgen we dat ook gewoon voor elkaar hoor, maar je moet gewoon een goede agenda voeren!”